

*Je overkomen
zoals licht in de morgen
je overkomt,*

*of een tedere wind,
of een kus van de zon,*

*je overkomen
zoals muziek
je overkomt,*

*of een liefde,
een genade,
of zoals
een glimlach van God*

je overkomt.



**handreiking bij de voorbereiding op de doop
in de Lambertikerkgemeente te Zelhem**

nov 2014

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|----|
| 1. TER INLEIDING | 4 |
| 2. HET DOOPGESPREK | 5 |
| 3. DE DOOPVRAGEN | 6 |
| 4. DE KERKDIENT | 8 |
| 5. EIGEN INBRENG IN DE DIENST | 11 |
| 6. OVER DE DOOPKAARS | 12 |
| 7. FOTOGRAFEREN / FILMEN TIJDENS DE DIENST | 14 |
| 8. NA DE DOOP | 15 |

1 TER INLEIDING

We vinden het fijn dat jullie met ons in gesprek willen over de doop van jullie kleine.

Dit boekje vormt een handreiking van de Protestantse Gemeente te Zelhem aan ouders die zich voorbereiden op de doop van een kind.

De doop is er niet alleen voor kinderen. Ook volwassenen kunnen verlangen om gedoopt te worden. We bewandelen dan alleen een andere weg dan bij de doop van kleine kinderen. Vandaar dat we hier over kinderen spreken. Wie als volwassene gedoopt wil worden kan contact opnemen met zijn (wijk)predikant.

In het doopgesprek willen we met elkaar in gesprek komen over jullie beleving van de doop en de betekenis van de doop. Met behulp van deze brochure kunnen jullie je voorbereiden op dat gesprek.

Op pagina 5, 6, 7 en 11 staan 'opdrachten'. In de tekst zijn de opdrachten herkenbaar aan de strepen in de kantlijn. We gaan er op de doopgespreksavond vanuit dat jullie de opdrachten gemaakt hebben.

Daarnaast bevat dit boekje de nodige praktische informatie over de gang van zaken rondom de doop.

We wisselen graag verder met jullie van gedachten op de doopgespreksavond.

namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Zelhem:

naam sectieouderling(e):

adres: tel.no.

2 HET DOOPGESPREK

In het doopgesprek wisselen we van gedachten over de betekenis van de doop en bieden we jullie de gelegenheid om vragen te stellen en suggesties te doen voor de invulling van de dienst.

Als er meer dopelingen voor dezelfde zondag zijn, vormen we een kring van de ouders van die dopelingen, de voorganger van de doopdienst en tenminste één ouderling (de zogenaamde 'ouderling van dienst').

Als er één ouderpaar voor een doop is, komt de voorganger graag thuis bij dat gezin voor het doopgesprek.

Bij dat gesprek, hoe en waar dan ook, hebben we een aantal gegevens van jullie nodig. Die kunnen jullie op het vragenformulier dat los in deze brochure gestoken is invullen. Willen jullie die aan het begin van de doopgespreksavond afgeven ?

Los ingevoegd vragenformulier invullen.

Om goed met elkaar van gedachten te kunnen wisselen is het van belang dat jullie deze brochure goed doornemen en vrijelijk voorzien van jullie commentaar.

3 DE DOOPVRAGEN

Tijdens de doopdienst worden jullie twee vragen gesteld. Dit zijn belangrijke vragen, dus denk daar alvast eens over na en bespreek ze met elkaar.

3.1 de vraag naar het geloof

"Omdat wij en onze kinderen Gods bondgenoten mogen zijn, daarom mogen wij gedoopt worden; en daarom mogen ook onze kinderen gedoopt worden.

Aangezien de kinderen niet voor zichzelf kunnen spreken, vraag ik u als hun ouders:

Verlangt u dat uw kind(eren) gedoopt wordt/worden in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest "

Probeer hieronder eens met eigen woorden te omschrijven waarom jij wil en jullie willen dat jullie kind gedoopt wordt.

3.2 doopbelofte

*"Bent u bereid
te ontvangen als een kind van God
en u door zijn/haar tegenwoordigheid in uw midden
te laten sterken in het geloof?
belooft u hem/haar in woord en daad voor te gaan,
op de weg die ons gebaad is
door Christus Jezus, onze Heer,
aan wie wij voor altijd verbonden zijn
en wilt u hem/haar binnen leiden in zijn gemeente
en doen onderrichten in de weg van de Heer?"*

- *Hoe willen jullie deze doopbelofte invullen?*
- *Wat lijkt je leuk daarvan?*
- *Waarbij verwachten jullie hulp ? En van wie dan?*

Niet alle dopelingen hebben twee gelovig betrokken ouders. Dat hoeft ook niet. Als een van beide doopouders geen band heeft met de kerk kan een 'ja' op deze vragen teveel gevraagd zijn. In onderling overleg zoeken we dan naar passende woorden.

4 DE KERKDIENT

Onze kerkdiensten in de Lambertikerk beginnen (sinds mei 2009) altijd om 10.00 uur. De doopdienst dus ook. Maar we willen graag dat jullie uiterlijk om 09.40 uur in de kinderoppasruimte van het Leerhuys (gebouw naast de kerk) zijn. Dan kun je de kleine, degene die hem/haar de kerk in draagt en broers en zussen tot en met 4 jaar daar rustig installeren. Als er ook broers of zussen zijn tussen de 4 en 11 jaar kunnen die dan ook rustig naar de kinderkerk gebracht worden (in een andere ruimte in het Leerhuys, zie hieronder voor meer informatie over de kinderkerk of www.lambertikerk.nl/kinderkerk)

Als er meer dan drie dopelingen zijn is het niet handig dat de opvang van de dopelingen en de dezelfde ruimte plaatsvinden. Als er veel dopelingen zijn regelen we een andere ruimte voor oppas in de dopelingen en degenen die hun de kerk in dragen..

De ouderling van dienst is er ook om 09.40 uur. Met haar/hem kun je dan de laatste dingen doornemen.

Voor de kinderen in de basisschooleeftijd is er elke zondag kinderkerk. De kinderkerk begint op hetzelfde moment als de kerkdienst in het Leerhuys. Na de preek komen de kinderen de kerk in. **De kinderen zijn dus gewoon bij de doop aanwezig.** In de kinderkerk is hetzelfde Bijbelgedeelte aan de orde als in de kerk. In de kinderkerk-formule is er meer tijd om met de kinderen (leuke) dingen te doen. De kinderkerk heeft een instuif karakter. Alle kinderen zijn daar dus welkom. Voor de kleinsten (van 0 – 4 of 5 jaar) is er oppas. De oppas is in dezelfde ruimte (tenminste als er niet meer dan drie dopelingen zijn) als waar jullie de dopeling en degene die hem of haar binnendraagt achterlaten. Die ruimte is daar op ingericht en er is voldoende speelgoed. In overleg met de oppasleiding kunnen oppaskinderen samen met de kinderen van de nevendienst mee de kerk in komen zodat ze bij de eigenlijke doop kunnen zijn.

Geven jullie de kinderoppas en de kinderkerk ook door aan familieleden en vrienden die met kinderen naar de doop van jullie kleine komen ?!

Om 09.50 uur komen de ouderling van dienst en de doopouders naar de consistoriekamer. Daar kunnen dan de allerlaatste dingen met de dominee besproken worden.

Voor de dienst wordt er door een ouderling altijd een gebed uitgesproken, het zogenaamde consistoriegebed. Daarbij gaan we altijd staan. Na dit gebed gaan allen die in de consistorie zijn naar binnen. Voor jullie zijn er plaatsen gereserveerd op de eerste rij(en) aan de doopvontkant van de kerk.

Direct na de preek (dat is zo rond 10.30 uur) gaan de kosteres en de ouderling van dienst naar het Leerhuys en geven degene(n) die de dopeling(en) de kerk binnendragen een seintje. Er zijn dan nog minstens 5 minuten voordat ze naar binnen moeten. Tijd genoeg dus om de laatste dingen te doen. Onder leiding van de kosteres en de ouderling van dienst worden de dopelingen de kerk ingedragen en komen alle kinderen van de kinderkerk en meestal ook de kinderen uit de oppasdienst mee. De stoet loopt via het linker zijpad eerst helemaal naar achteren en komt dan door het middenpad naar voren. Meestel zingen we een passend lied tijdens het binnenbrengen van de dopelingen.

Degene(n) die de dopeling(en) binnenbrengen overhandigen de kleine(en) voor in de kerk aan jullie. Zelf kunnen zij dan op de (koor)bank naast het doopvont gaan zitten. De (jongste) kinderen kunnen op de bankjes voor in de kerk gaan zitten zodat ze alles heel goed kunnen zien.

Een deel van de doopliturgie vindt (soms) plaats voordat de dopelingen binnengedragen worden (zoals bijvoorbeeld de vraag naar jullie doopwens en de geloofsbelijdenis van de gemeente). De eigenlijke doop gebeurt met alle kinderen erbij !

Jullie hoeven je niet zenuwachtig te maken over wanneer je moet gaan staan, wanneer je moet antwoorden of wanneer je naar het doopvont moet komen. De dominee geeft dat allemaal aan.

Op aanwijzing van de dominee worden jullie dus op een gegeven moment rond het doopvont gevraagd. Als er meer dopelingen zijn in een grote boog waaruit jullie dan voor de doopbediening naar voren stappen. Als je goed gaat staan, is de doop zowel voor de gemeente goed mee te beleven, als goed vast te leggen op de foto of DVD.

Als alle kinderen gedoopt zijn krijgen jullie de doopkaars en zingt



de gemeente jullie een lied toe.

Voor de doopkaarsen staat een standaard op de liturgische tafel. Als jullie weer terug gaan naar jullie plaats kunnen jullie de doopkaars brandend in de standaard zetten. Na de dienst nemen jullie hem natuurlijk mee.

Na het lied gaan jullie op aanwijzing van de dominee weer terug naar jullie plaats op de voorste rij(en) stoelen.

Kinderen die vanuit de oppas mee de kerk in gekomen zijn weten niet waar hun ouders zitten. Het is het makkelijkst als de ouders die hun kinderen eerst naar de oppas gebracht hebben de kinderen nu even zelf voor in de kerk komen ophalen.

De dienst duurt dan nog 5 – 10 minuten. Het is geen enkel probleem dat de net gedoopte kinderen bij jullie op de arm in de kerk blijven (ook niet als ze een beetje huilen). Als je het fijner vindt, of als ze vreselijk gaan brullen, kun je de kleine weer in handen geven van degene die hem of haar de kerk binnendroeg en kan deze met haar of hem teruggaan naar de oppasruimte.

Na de zegen kunnen alle kerkgangers jullie feliciteren. Daarvoor gaan we meestal in de zijbeuk aan de preekstoelkant staan.

Wat hierboven staat is de grote lijn. Daarbinnen en daaromheen zijn allerlei variaties mogelijk. Want hopelijk willen jullie ook een eigen bijdrage in de dienst leveren. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.

5 EIGEN INBRENG IN DE DIENST

We stellen het op prijs als jullie een eigen inbreng hebben in de doopdienst. Dat kan bv. door:

- mee te denken in de liedkeuze,
- het uitspreken van één van de schriftlezingen,
- door het formuleren van één of meer gebeden,
- door het voordragen van een passend gedicht,
- door het aandragen van een geloofsbelijdenis die jullie erg aanspreekt.

Misschien zijn er nog wel andere goede ideeën. Breng die gerust naar voren op de doopgespreksavond.

Willen jullie hieronder in ieder geval alle liederen, teksten ed. opschrijven die jullie passend vinden in de doopdienst ?

6 OVER DE DOOPKAARS

Tijdens elke kerkdienst brandt de paaskaars, als teken van de opgestane Heer die *het licht der wereld is,*

*de duisternis doorbroken heeft,
en de dood overwonnen heeft.*

Hij is de vlam van ons bestaan.

Zelf zegt Jezus: "Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in duisternis, maar heeft licht dat leven geeft" (Joh 8:12).

Tijdens de doopdienst krijgen jullie een doopkaars die aan de paaskaars aangestoken is.

Hopelijk sparen jullie de doopkaars niet, maar mag deze regelmatig het licht van Christus verspreiden in jullie huis en jullie opvoeding.

Momenten waarop je de kaars aan zou kunnen steken zijn:

- de verjaardag van de doop,
- de geboortedag van jullie kind,
- de eerste keer dat je kind meegaat aan het avondmaal,
- bij ieder ander moment dat je gelovig wil markeren (verhuizing, ziekte, de grote christelijke feesten, een overlijden in de naaste omgeving enz.).
- bij de belijdenis
- wanneer je kind uit huis gaat
- bij een huwelijksluiting
- we hopen dat het je bespaard blijft – in dagen van rouw en bij een uitvaartdienst



Als de kaars op mocht raken is dat geen punt. Je kunt dan bij de kerk een nieuwe kopen, of zelf een kaars versieren. (Een kaars die veel gebrand heeft, zegt veel meer dan eentje die je nog bijna helemaal gaaf aan je kind meegeeft als zij/hij het huis uitgaat).

Je kunt een kaars zelf versieren met behulp van een hobby-pakket dat in de meeste winkels met een speelgoedafdeling te koop is. Daarin zitten plakken met verschillende kleuren kaarsvet. Daarmee kun je allerlei toepasselijke vormen maken.

Het aansteken op zich is al veelzeggend, maar je kunt het ook vergezeld laten gaan van een tekst of een lied.

Bij de doopverjaardag zou je kunnen zeggen *“We ontsteken de doopkaars. Wij danken God voor het licht dat onze heer Jezus Christus is. Wij gedenken de doop van, om het licht van haar/zijn en van onze doop brandend te houden”*

Een eenvoudig lied dat je bij de brandende kaars kunt zingen is:

bijbeltekst

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Uw woord is een lamp, uw woord is een licht.

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Er zijn ook een heleboel toepasselijke bijbelgedeelten bij licht.

We noemen er een paar:

- De tekst van bovenstaand liedje uit psalm 119: 105
- “U bent het die mijn lamp doet schijnen, u Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis” (Psalm 18:29)
- een gedeelte uit psalm 139
- “Jullie zijn het licht in de wereld” (Matteus 5:14, maar lees gerust verder)

Jullie kunnen er vast nog wel meer bedenken, zelf of met behulp van andere gemeenteleden.

7 FOTOGRAFEREN / FILMEN TIJDENS DE DIENST

Als doopouders wil je misschien graag een aandenken aan de doop in de vorm van enkele foto's of video/DVD Daar hebben we alle begrip voor. Maar we hebben – met name als er meerdere families bij één doop betrokken zijn – ook de ervaring dat fotografen/filmers wel eens storend aanwezig zijn.

Daarom hebben we een aantal aandachtspunten of spelregels geformuleerd.

- We gaan er van uit dat er maar één fotograaf is. Spreek dus samen af wie van jullie een fotograaf regelt. Vergeet daarbij niet af te spreken hoe het gaat met het afhalen en de kosten van de foto's.
- We willen graag dat de aandacht van niemand wordt afgeleid van het dopen, zodoende vragen we de fotograaf zo min mogelijk te lopen, geluiden te maken of te flitsen.
- Foto's kunnen gemaakt worden vanaf de voorste pilaar aan de doopvontkant (dat is de bibliotheekkant).
- Doopdiensten zijn in de regel drukbezocht en worden daarom in de meeste gevallen via een videocamera en beamer geprojecteerd op de voorste pilaar (zodat als het erg druk is ook mensen die in de zijbeuk aan de verkeerde kant van de pilaren zitten alles meekrijgen) De camera die we hebben kan deze beelden ook vastleggen op een memory stick duo of memory stick pro duo. Het is verstandig om daarover van tevoren even te overleggen met de cameraman / -vrouw van dienst. Denk er ook in dit geval even om, om als doopouders onderling afspraken te maken over hoe deze opnames op DVDgezet worden en hoe het gaat met het afhalen en de kosten.
- Het is niet toegestaan om op andere plekken in de kerk een videocamera neer te zetten (met uitzondering van op het orgelbalkon)
- Wat altijd kan is na dienst foto's maken bij het doopvont

Kortom: in goed overleg is er veel mogelijk. Bespreek jullie wensen en ideeën met de dienstdoende predikant. Maar vanzelfsprekend wordt de opzet, vormgeving van de dienst niet aangepast of gewijzigd voor een mooi plaatje.

8 NA DE DOOP

“Bij de doop beloof je je kind voor te gaan op de weg die ons gebaad is door Christus Jezus, onze Heer”

Op die weg willen we elkaar als gemeente tot steun zijn en bemoedigen. Daarom doen we allerlei handreikingen bij het gelovig opvoeden.



- Natuurlijk zijn er de kerkdiensten op zondag waarin we God lof brengen en inspiratie opdoen voor het leven van alledag. Alle zondagen is er tijdens de morgendienst oppas voor de kleinsten in het Leerhuys. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er kinderkerk (zie ook www.lambertikerk.nl/kinderkerk) . Vanuit de kinderkerk komen de kinderen altijd de kerkdienst in om met ons allen het laatste deel van de dienst te vieren. Als we zo met jong en oud samen zijn krijgen de kinderen natuurlijk ook alle ruimte.
- Je kunt altijd terecht voor een gesprek van mens tot mens. Waarschijnlijk ken je zelf mensen met wie je over je geloof, hoop en liefde in het leven en het opvoeden van gedachten kunt wisselen. Als geloofsgemeenschap zijn we daar natuurlijk ook op aanspreekbaar. Je kunt daar iedereen voor aanschieten, en anders aankloppen bij je ouderling of (wijk)predikant
- We hopen dat jullie ook wat hebben aan het kleurige bewaarmagazine “KIEM” en de kinderbijbel die jullie ontvingen bij de doop van jullie eerste kind hier in de Protestantse Gemeente te Zelhem.
- Kinderen die in de Lambertikerk of de Veldhoek gedoopt zijn worden in het doopregister van de Protestantse Gemeente te Zelhem (de Lambertikerkgemeente) ingeschreven. Daardoor belandt jullie kind ook in de ledenadministratie van deze gemeente en kunnen we jullie (en later hem of haar) op de doopbrochure blz. 15

hoogte houden van jeugd(werk)activiteiten, catechese en in de verre toekomst ook de actie kerkbalans.

- Wanneer één van beide ouders behoort tot een ander kerkgenootschap kan er van de doop van jullie kind meestal ook een aantekening gemaakt worden in het doopregister van die gemeente. Dan kan het kind ook vanuit die gemeente op de hoogte gehouden worden van bv. communie-activiteiten ed. (Deze mogelijkheid bestaat in ieder geval tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms Katholieke Kerk.) In zo'n geval is het van belang dat de doop ook doorgegeven wordt. Om dat makkelijk te maken is er een formuliertje dat los bij deze brochure gevoegd is.

